

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Durf te spelen

“Kinderen kunnen voortdurend weer fris en nieuw naar de dingen kijken en ook op een nieuwe manier met alles omgaan.

Als je met kinderen omgaat, durf dan van die kinderen te leren. Probeer hun frisheid, hun openheid als het ware na te bootsen als je ze zelf kwijt bent. Of je kan opnieuw worden zoals een kind en meegaan in dezelfde spontaniteit. Speel met hen, wat wil zeggen dat je de vlakken door elkaar haalt en dat je op alle vlakken jezelf kan zijn. Durf dat te leren.

Speel met kinderen maar speel ook in je leven. Probeer het zo te doen dat je niet vasthoudt aan bepaalde ideeën. Je kan dus bepaalde ideeën laten varen om te zeggen: “Morgen is er weer een andere dag, met andere dingen, andere woorden, andere elementen die naar voren zullen komen en waar ik mee kan spelen.”

Als je met woorden gaat spelen, zal je zien dat je daar fris van wordt. Je zou een poëet moeten kunnen zijn. Je zou moeten kunnen schrijven maar doe het in een spel zodat je de kracht, de oerkracht in jezelf ontdekt, want dit kan.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 14: ‘Spelen met woorden’) © Mayil.com